

Drie daagse wandelreis Alken aan de Moezel.

i.s.m met Beneluxcars/Lommel. www.beneluxcars.be – info@beneluxcars.be - +32 11 544277

Vrijdag 27 juli 2018:

Vertrek Meeuwen aan de kerk om 08.00 u.

Tussenstop voorzien om 9.30 u.

Aankomst voorzien in Ahrweiler om 10.30 u.

Na de opstap, maken we onderweg tijd voor een kennismakende wandeling.

Diegene die kiezen voor de kleine afstand van 4 km, ongeveer 1 ½ uur.

Een wandelgids neemt jullie mee op pad door het mooie stadje Ahrweiler.

Centrum van het Ahrdal

Hoog boven het Ahrdal kijkt u uit op steile rotsachtige hellingen, smalle rivierkronkels en de glooiende hoogvlaktes van het Rijnlandse

Leisteengebergte. De stad Bad Neuenahr-Ahrweiler is ingebed in een uniek

natuurlandschap en omgeven door de wijnbergen van het Ahrdal. De stad heeft twee

zeer uiteenlopende centra die toch een aantrekkelijke en harmonieuze symbiose van

nieuw en oud vormen. De romantische vakwerkhuisen van Ahrweiler worden omgeven

door een volledig bewaard gebleven middeleeuwse ringmuur, terwijl men in Bad Neuenahr vooral kan genieten van de uitgelezen flair van de kuurcomplexen en Jugendstilhuizen, de

charme van de elegante salons in de casino's en de modernste fitnessstudio's. Diverse winkeltjes en terrasjes zijn aanwezig.

winkeltjes en terrasjes zijn aanwezig.

Romantiek met historie

De Kelten, Germanen, Romeinen, graven, aartsbisschoppen en de Fransen wisselden elkaar in Ahrweiler af. De middeleeuwse stadsmuur met vestinggracht, poorten en torens uit de 13e eeuw is volledig bewaard gebleven. In de autovrije oude stad kunnen schilderachtige, idyllische vakwerkhuisen in alle rust worden bezichtigd. Het Wolffsche Haus, een vakwerkgebouw uit 1621 met een rijkversierde erker en de Blankartshof uit 1680 zijn een bezoekje meer dan waard.

Het marktplein wordt gedomineerd door de eerste hallenkerk van het Rijnland uit de vroege gotiek, St. Laurentius (vanaf 1269) en het oude raadhuis (late rococo, 1778).



De grote afstand volgt de Rode-wijn-wandelroute geldt niet alleen onder wandelgekken als een van de mooiste wandelroutes van Duitsland. De route met als symbool de rode druif op een witte achtergrond voert over een afstand van 35 km door met wijnstokken begroeide hellingen en wijngaarden, en van de mooiste uitkijkpunten naar de meest schilderachtige wijndorpjes, die af en toe worden gedomineerd door imposante burchtruïnes.

Deze en vele andere prachtige wandelroutes zijn door de plaatselijke Eifelvereniging uitstekend bewegwijzerd. Ze hebben er mede voor gezorgd, dat het Ahrdal als "Wandelparadijs" tot ver over de grenzen bekend is geworden.

Wij gaan een gedeelte van de wijnroute afleggen van Ahrweiler naar Heppingen met een afstand van 10,3 km. Duur: 3 uur. De bus komt ons afhalen in Heppingen.



Omstreeks 17.00 u komen we aan in Alken aan de Moezel. Daar wachten de hoteluitbaters jullie op met een welkomstdrankje en volgt de kamerverdeling. Rond 19.00 u worden we aan de tafel verwacht voor een verzorgd avondmaal.

Zaterdag 28 juli 2018:

Na het ontbijtbuffet neemt de oude burgemeester van het dorpje Alken aan de Moezel jullie mee voor een stadswandeling **Kleine afstand (3 km)**. De **Midden grote afstand (6 km)** gaan te voet naar het kasteel en terug. Hij vertelt leuke anekdotes van dit pittoreske dorpje en toont de rijke geschiedenis. In de namiddag gaan we naar Cochem. U krijgt een lunchpakket om onderweg te nuttigen.



In Cochem kan gekozen worden voor vrije tijd of u kan meegaan met de gids van Cochem. Hier heeft u ruim voldoende tijd voor een terrasje of een bezoek aan de burcht van Cochem.

Cochem is een uitgesproken toeristenstadje. Naast natuurlijk de bekende wijn domineert de wereldberoemde Reichsburg die hoog boven de stad reeds van ver te zien is. De geschiedenis van Cochem stamt, net als vele andere Moezelstadjes uit de tijd van de Kelten en de Romeinen. Voor het eerst wordt het bestaan van het stadje in 886 genoemd in een document van het abdij van

Prüm, nabij Bitburg. Cochem kreeg in 1332 stadsrechten. De beroemde burcht werd rond 1020 gebouwd. De burcht kwam in 1294 onder het gezag van de bisschop van Trier en deze liet het tot een sterke vesting uitbouwen. In deze tijd kreeg de stad eveneens muren en poorten. Om tol te kunnen heffen kon de Moezel met een ketting worden afgesloten. Wie erlangs wilde varen moest dus eerst betalen. In 1689 werd de burcht net als bijna geheel Cochem verwoest door Franse legertroepen. Een steile weg brengt u naar de Reichsburg. Boven is er het museum en kunt u genieten van een adembenemend uitzicht over de Moezel.

De lange afstand van 14 km brengt de bus ons naar Beilstein, van hieruit volgen we de Moselsteig nr. 18, richting Cochem.

Duur: 4 uur - Moeilijkheidsgraad: gemiddeld

Op het spoor van steile hellingen wijnmakers.

Iedereen die deze fase en de vele steile hellingen onder de knie heeft, kan begrijpen wat brengt problemen van de wijnbouw aan de Moezel mee. De rotsachtige paden langs de rand van de piste vereist wat tredzekerheid, maar bieden lange stukken onvergetelijk uitzicht over de rivier de Moezel. Tot slot leidt het pad onder de verticale rots wand van Brauselay vanwaar het podium bestemming Cochem al in beeld is, gedomineerd door de fabelachtig mooie keizerlijke kasteel. Met dit prachtige doel voor ogen leidt de Moezel pad naar de gastvrije stad.

Routebeschrijving naar

uitgangspunt: Beilstein: plein tegenover de veerboot landing

richtpunt van de tour. Cochem Carl Fritz Nicolay Square en Bf Cochem



's Avonds om 19 u is er een drie gangen avondmaal met daarna livemuziek, dansavond.

Zondag 29 juli 2018:

Na een rijkelijk ontbijt komt de gids ons ophalen in het hotel en neemt ons mee voor een wandeling tussen de wijnranken. **Afstand 3 km.**

Drie gangen middagmaal in ons verblijfhotel.

's Namiddags wordt afgesloten in Maria Laach, daar heeft u vrije tijd en kan u een vrijblijvende wandeling maken rond de abdij van Maria Laach **kleine afstand 4 km.**

Driedaagse reis van 27 juli tot 29 juli 2018. W.S.V. Donderslagtrippers vzw secretariaat@donderslagtrippers.be
+32 478 294675 Lambert Schouteden – www.donderslagtrippers.be



Grote afstand rond de laacher see 9 km 2 a 3 uren

Maria Laach is de bekende abdij bij de Laacher See. Deze prachtige abdij trekt jaarlijks vele toeristen en bezoekers. En dat is niet voor niets, het is één van de mooiste kloosters van Duitsland. Een mooie bestemming voor een dagtrip in de Eifel.

De abdij Maria Laach ligt in een prachtig gebied in de Eifel omsloten door natuur. Dit prachtige klooster geldt als een van de belangrijkste bouwwerken in de Staufische stijl. Een bezoek is dan ook zeer de moeite waard om de abdijskerk te bezichtigen.

18.00 u huiswaarts.

Inbegrepen

- Reis per luxe ****autocar
- Wandeling olv en plaatselijke gids
- Welkomstdrankje.
- Avondmaal 27/07/2018 + overnachting
- Ontbijtbuffet 28/07/2018
- In de voormiddag wandelgids
- Lunchpakket 28/07/2018
- In de namiddag Cochem wandelgids 28/07/2018
- Avondmaal 28/07/2018 + dansavond + overnachting
- Ontbijtbuffet 29/07/2018
- Wandelgids 29/07/2018
- 3 gangen middagmaal 29/07/2018
- Toeristenbelasting
- Weekendtoeslag

Niet inbegrepen:

- Optioneel boottocht 28/07/2017 van Alken naar Cochem +/- € 10
- Verzekering ter waarde van € 9
- Éénpersoonskamer toeslag € 50